



RED STAR LINE MUSEUM VERTELT

'Red Star Line Museum vertelt' brengt verhalen in beeld voor anderstaligen. Het zijn verhalen van vroeger. Het zijn verhalen van nu. Aan het einde van elk beeldverhaal volgt een vraag. Zo reflecteert de cursist vanuit zijn eigen perspectief over het verhaal.

Ga met deze beeldverhalen aan de slag. Deel ze met je cursisten. Gebruik ze als een taaloefenkans. We zetten je alvast op weg. Naast de video en de tekst, geven we je ook een aantal inhoudelijke en reflectieve vragen mee. Veel plezier!

Hebben je cursisten zin om hun eigen verhaal met het museum te delen? Aarzel niet. Neem contact op via samuel.pinillos@antwerpen.be



RED STAR LINE MUSEUM VERTELT

HET VERHAAL VAN DE FAMILIE MOEL

Dit is de familie Moel. Een moeder en vier kinderen. Ze komen uit Oekraïne. Dat is een land in Oost-Europa. Waar is de vader? De vader is al in Amerika. Hij stuurt geld naar de moeder. Zo kan zij met de kinderen ook naar Amerika komen.

De moeder koopt tickets. Ze vertrekken met de trein naar Antwerpen. Het is een moeilijke en gevaarlijke reis. In Antwerpen stappen ze op de boot. Het is een boot van de Red Star Line. Ze gaan naar de vader. Ze gaan naar Amerika.

In Amerika is er een dokter. Hij controleert de familie Moel. Zijn ze gezond? Nee. Ita - het dochttertje - is ziek aan haar ogen. Ze mag Amerika niet binnen. De moeder stuurt haar dochter alleen terug. Het is een hele moeilijke keuze. De moeder heeft veel verdriet.

Ita verblijft in Antwerpen. Ze woont een tijdje in hotel Jaffa. Ze woont zes jaar in Antwerpen zonder familie. Dan controleert een dokter haar opnieuw. Is ze nog ziek? Nee, Ita is gezond. Ze reist met de boot naar Amerika. Ze mag het land binnen. Ze ziet haar familie terug. Ze is heel blij. Ze gaat naar school en koopt nieuwe kleren met haar broer. Dat is het eerste wat ze doet. Wat was het eerste wat jij deed toen je in België aankwam?

Inhoudelijke vragen

- Uit welk land komt de familie Moel?
- Hoeveel kinderen hebben ze?
- Waarom gaan ze naar Amerika?
- Met welke boot varen ze?
- Waarom mag Ita Amerika niet binnen?
- Waar verblijft Ita in Antwerpen?
- Hoelang woont ze zonder familie in Antwerpen?
- Wat is het eerste dat Ita doet wanneer ze in Amerika is?

Reflectieve vragen

- Wat vind je van dit verhaal?
- Waarom vind je dat?
- Wat was het eerste wat jij deed toen je in België aankwam?
- Herken je jezelf in dit verhaal? Waarom wel? Waarom niet?

KLIK **HIER** VOOR HET BEELDVERHAAL